

## **Η G7 οδεύει ολοταχώς προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο**

**Giorgio Cremaschi του Potere al Popolo (Εξουσία στο λαό)**

Θυμάστε όταν, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, οι πολεμοκάπηλοι εξηγούσαν ότι τα όπλα που στάλθηκαν στη σύγκρουση ήταν καθαρά αμυντικά; Ακόμη και στην ιταλική πολιτική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε σοβαρά το γελοίο οξύμωρο «μη φονικά όπλα».

Ο χειρισμός αυτών των υποκριτικών διακρίσεων δεν ήταν μόνο η δική μας πολεμική προπαγάνδα, αυτή του Λέτα, του Ντράγκι, της ψεύτικης αντιπολίτευσης της Μελόνι, με την αρχική συγκατάθεση του Κόντε και τη μόνιμη ευλογία του Ματαρέλα.

Σε όλες τις πρωτεύουσες του NATO, πλην της Βρετανίας, της Πολωνίας στις χώρες της Βαλτικής και στις συνόδους κορυφής της ΕΕ -όπου αμέσως χρησιμοποιήθηκε με προσοχή η ίδια γλώσσα που συνόδευε την πολεμική προσπάθεια για την νίκη επί της Μόσχας.

Ο Μπάιντεν δήλωσε στεγνά ότι δεν μπορούν να σταλούν άρματα μάχης και αεροπλάνα στην Ουκρανία, γιατί αυτή η απόφαση θα σήμαινε Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πιο απρόθυμος πολεμοκάπηλος μεταξύ των αρχηγών κυβερνήσεων του NATO, ο Γερμανός Σολτς, απарίθμησε σχολαστικά στο Κοινοβούλιο όλα τα όρια και τους περιορισμούς που περιέχει η στρατιωτική επέμβαση υπέρ του (Ζ)ελένσκι, όλους τους κινδύνους που ενέχει η αποστολή όλο και πιο βαρέων όπλων- και είπε «όχι» στην αποστολή τανκς και αεροπλάνων.

**Ο Μακρόν - ενώ επέβαλε χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία την αντιμεταρρύθμιση των συντάξεων και εξαπέλυσε αστυνομική βία εναντίον εργαζομένων και λαού - εμφανίστηκε ως «άνθρωπος υπέρ του διαλόγου» με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Γάλλος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν είναι απαραίτητο να "ταπεινωθεί" ο Πούτιν και ότι είναι απολύτως απαραίτητο να μην αντιμετωπιστεί η Κίνα ως εχθρός, διότι διαφορετικά είναι σαν να καθορίζονται τα πλαίσια ενός παγκόσμιου πολέμου.**

Για περισσότερο από ένα χρόνο, ενώ βήμα προς βήμα η στρατιωτική κλιμάκωση επέβαλε όλες τις δεσμεύσεις της, **οι κυβερνήσεις του NATO, διατήρησαν το «διπλό πρότυπο» της στρατιωτικής εμπλοκής τους από τη μια και της ελαχιστοποίησής της από την άλλη.** Αυτό επέτρεψε στους δημοσιογράφους, και στους «εμπειρογνώμονες» που στρατολογήθηκαν από την πολεμική προπαγάνδα, να εκθειάζουν τη στρατιωτική επέμβαση του NATO, ενώ την ίδια στιγμή στιγματίζουν όσους κατήγγειλαν τον κίνδυνο του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου ως πούτινισμό.

*«Η Ιταλία δεν βρίσκεται σε πόλεμο», διακήρυξαν με ομοφωνία στα ενοποιημένα δίκτυα η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ακολουθούν πιστά πολιτική υπακοής στο NATO. Το ίδιο συνέβη και αντίστροφα, αλλά και πάλι σε συμφωνία, με την έλευση της κυβέρνησης Μελόνι, η οποία οδήγησε στην «ένσταση συνείδησης των Πέντε Αστέρων».*

*«Βοηθάμε μια χώρα που δέχεται επίθεση, αλλά δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία», υποστήριζαν όλοι οι πολεμοκάπηλοι, προσβάλλοντας και διασύροντας τους ειρηνιστές, κι όλα πάντοτε με τις ευλογίες του Ματαρέλα.*

**Έτσι και τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες προηγούμενες δηλώσεις των κυβερνητικών ηγετών, η G7 στη Χιροσίμα πήρε απόφαση για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.**

Εν τω μεταξύ, η υποκριτική και ψευδής διάκριση μεταξύ «αμυντικών» και «επιθετικών» όπλων έχει οριστικά εξαλειφθεί. Μετά τα τανκς και τους πυραύλους θα έρθουν τα F16 και ποιος ξέρει τι άλλο. Βέβαια ο Μπάιντεν αφήνει τώρα να εννοηθεί ότι αυτά τα όπλα δεν θα μπορούν να πλήξουν το ρωσικό έδαφος, αλλά αυτή είναι μια δήλωση **απολύτως ακόπιστη, η οποία θα καταρριφθεί όπως όλες οι προηγούμενες.**

Και αν χρειαστεί θα έρθουν και επίσημοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ στον πόλεμο, **οι μυστικοί βρίσκονται ήδη εκεί.**

Ο Crosetto μόλις ανακοίνωσε την αποστολή 3.400 Ιταλών στρατιωτών στα μετόπισθεν του μετώπου, όπως είχε ήδη προβλέψει ο Draghi πριν από ένα χρόνο. Εξάλλου, αν η ατάκα, που επανέλαβε η Μελόνι προς ικανοποίηση όλων όσων μπορούν με ευκολία να ανακαλούν τις απαγορευμένες λέξεις, είναι «νίκη», τότε δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία επιφυλακτικότητα πλέον. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ό,τι χρειάζεται, προκειμένου να κερδηθεί αυτός ο πόλεμος.

**Ωστόσο, η G7 δεν κήρυξε τον πόλεμο μόνο ενάντια στη Ρωσία, αλλά ενέπλεξε άμεσα και την Κίνα. Υπήρξε μια πλήρης αντιστροφή της προηγούμενης διπλωματικής λογικής που είχε ως επίκεντρο την απομόνωση της Ρωσίας. Όλες οι χώρες που, ενώ δεν τηρούσαν τις κυρώσεις, δεν υποστήριζαν ρητά τη ρωσική ένοπλη επέμβαση στην Ουκρανία, παρουσιάστηκαν ως πηγή διαλόγου.**

Πριν από λίγες ημέρες όλα τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και οι κυβερνήσεις είχαν εκθειάσει μια ψηφοφορία στον ΟΗΕ, παρουσιάζοντάς την ως επιλογή της Κίνας και της Ινδίας να καταδικάσουν την εισβολή στην Ουκρανία. **Η εν λόγω είδηση βέβαια δεν ανταποκρίνονταν ακριβώς σε αυτό που είχε συμβεί στη πραγματικότητα, αλλά παρ' όλα αυτά αυτή η παραποίηση του γεγονότος ήταν ενδεικτική της προθυμίας της Δύσης να μην θεωρήσει ακόμη την Κίνα ως εχθρό.**

**Αλλά σε αυτόν τον ενάμιση χρόνο, η G7 και το ΝΑΤΟ έχασαν τον πολιτικό και οικονομικό πόλεμο της «απομόνωσης της Ρωσίας», επειδή οι χώρες που εκπροσωπούν από κοινού τη συντριπτική πλειοψηφία της ανθρωπότητας απέρριψαν τις προσπάθειες αυτές. Ενώ η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη Δύση εξίσου, αν όχι περισσότερο από τη Ρωσία.**

Ως εκ τούτου, η G7 αποφάσισε ότι όποιος δεν υποστηρίζει ανοιχτά το ΝΑΤΟ είναι εχθρός. Δεν μπορούν να υπάρχουν ουδέτεροι, «είτε μαζί μου είτε εναντίον μου», αυτή ήταν η σύνοψη της δήλωσης της G7, που εκδόθηκε στην πόλη όπου οι ΗΠΑ έριξαν την πρώτη ατομική βόμβα στον άμαχο πληθυσμό.

Ο Πάπας, τον οποίο ο (Ζ)ελένσκι υποβίβασε, εν μέσω σαμπανιοποσίας με τους πολεμοκάπηλους, είχε μιλήσει για «επιμέρους παγκόσμιο πόλεμο». Τώρα αυτά τα «μέρη» συνενώνονται: **η Δύση εναντίον του υπόλοιπου κόσμου.**

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα αρνήθηκε να υποδεχτεί τον (Ζ)ελένσκι, στο ταξίδι του που απέβλεπε σε αγορές όπλων και σε προώθηση του ΝΑΤΟ.

**Οι κυβερνήσεις της G7 μας οδήγησαν στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η προϋπόθεση αυτής της καταστροφικής απόφασης εμπεριέχεται εξ ολοκλήρου στην πρώτη αποστολή όπλων, εκείνων που είχαν χαρακτηριστεί ως «αμυντικά».**

Εμείς οι υπερασπιστές της ειρήνης που είπαμε αμέσως από την πρώτη στιγμή, ότι **αυτή ισοδυναμούσε με μια επιλογή ολοκληρωτικού πολέμου είχαμε δίκιο- και όσοι μας**

**κατηγόρησαν ότι υπερβάλλουμε για να καλύψουμε και να στηρίξουμε τη Ρωσία, κάνανε μεγάλο λάθος.**

Δεν ξέρω αν όλοι εκείνοι που αποφάσισαν στις 25 Φεβρουαρίου 2022 να στείλουν όπλα είχαν ήδη προβλέψει ότι το πράγμα θα πήγαινε τόσο μακριά όσο πάει τώρα. Η λογική λέει ότι ήταν όλοι ήδη κακόπιστοι, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσε ίσως να υπήρχε και κάποιος κάποιος ειλικρινής ανάμεσά τους.

**Σήμερα, όμως, κανένας από αυτούς που υποστηρίζουν τις αποφάσεις του «ατομικής G7» δεν μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του καλόπιστο. Όλοι γνωρίζουν ότι το να επιδιώκουν με όλα τα δυνατά όπλα τη στρατιωτική ήττα της Ρωσίας, το να απορρίπτουν τη διαμεσολάβηση του Πάπα και της Κίνας, το να διεκδικούν μια «δίκαιη» ειρήνη, σημαίνει ότι βάζουν πλέον στο λογαριασμό τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.**

Φυσικά, οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να λένε ψέματα στους λαούς, να λένε ότι δεν βρίσκονται σε πόλεμο και ότι πρέπει να μην ανησυχούμε και να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Είναι η γραμμή που έχουν υιοθετήσει όλο αυτόν τον ενάμιση χρόνο, αυτή «των τετελεσμένων γεγονότων, που πρώτα αρνήθηκαν». **Και μια μέρα, όχι πολύ μακριά, θα μας πουν: «Είμαστε σε πόλεμο, και καλά, εσείς δεν το ξέρατε;».**

**Καμία κυβέρνηση, καμία ψευτο-αντιπολίτευση δεν θα σταματήσει την πορεία των G7 προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο η εξέγερση των λαών μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι απαραίτητο να ανασύρουμε από την παραίτηση την πλειοψηφία που είναι «ναι μεν ενάντια στον πόλεμο», αλλά που δεν το εκφράζει και δεν το εκδηλώνει.**

**Οι εκκλήσεις, οι κινητοποιήσεις, τα δημοψηφίσματα, είναι όλες απαραίτητες πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να σταματήσουμε τους παράφρονες «Strangeloves» της Χιροσίμα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η «Χιροσίμα» θα επαναληφθεί.**