

Γιατί η χειμερινή επίθεση του Πούτιν θα προκαλέσει την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο

MIKE WHITNEY

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι μια φαντασίωση του *Call of Duty* (σημ. μετ. Κάλεσμα του καθήκοντος best seller βιντεοπαιχνίδι). Είναι μια μεγέθυνση της ανθρώπινης τραγωδίας που δημιούργησε η επέκταση του NATO προς ανατολάς. Τα θύματα δεν ζουν στη Βόρεια Αμερική. Ζουν σε μια περιοχή που οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν μπορούν να βρουν καν στον χάρτη. Η Ουάσινγκτον προέτρεψε τους Ουκρανούς να πολεμήσουν. Τώρα η Ουάσινγκτον πρέπει να τους παροτρύνει να σταματήσουν». **Συνταγματάρχης Douglas MacGregor**, στο περιοδικό **The American Conservative** (σημ. μετ. έχει δημοσιευθεί μόλις πριν λίγο καιρό στη Σεισάχθεια)

Ο Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι δεν πέταξε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του ταξιδιού του. **Ο πραγματικός στόχος ήταν να δημιουργήσει ένα γαλβανιζέ γεγονός που θα δημιουργούσε την ψευδαίσθηση μιας ευρείας δημόσιας υποστήριξης για τον πόλεμο.** Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ομιλία μεταδόθηκε από όλα τα κυρίαρχα κανάλια των μέσων ενημέρωσης και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κογκρέσο υποδέχθηκε τον (Ζ)ελένσκι με επανειλημμένα, θορυβώδη χειροκροτήματα. **Για άλλη μια φορά, τα στελέχη των αδηφάγων ελίτ που ελέγχουν τους πολιτικούς μοχλούς της εξουσίας στην Αμερική, είναι αποφασισμένα να σύρουν τη χώρα στον πόλεμο, γι' αυτό και παρουσιάζουν έναν σταυροφορεμένο «κακοποιό με αθλητική περιβολή» ως μια εκκλησιαστική φιγούρα με ακλόνητες αρχές.** Όλα αυτά είναι δημόσιες σχέσεις. Όλα είναι μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η υποστήριξη για μια σύγκρουση στην οποία σύντομα θα εμπλακούν νέοι Αμερικανοί άνδρες και γυναίκες που **θα κληθούν να πεθάνουν για να μπορέσουν οι πλούσιες ελίτ να διατηρήσουν τη νομή της παγκόσμιας εξουσίας.**

Η επίσκεψη του (Ζ)ελένσκι στο Καπιτώλιο προγραμματίστηκε χρονικά ώστε να συμπέσει με τη χειμερινή επίθεση του Πούτιν, **η οποία αναμένεται να συντρίψει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και να φέρει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.** Η κυβέρνηση Μπάιντεν κατανοεί την κατάσταση, αλλά δεν διαθέτει όπλα ή ανθρώπινο δυναμικό για να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει σχέδιο για την παράταση της σύγκρουσης ή την ενίσχυση των μαχητικών της δυνάμεων. **Έχει σχέδιο, αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση απέρριπτε τις διαπραγματεύσεις σε κάθε ευκαιρία.** Αυτό που μας φανερώνει είναι ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να δεσμεύεται να νικήσει τη Ρωσία με οποιοδήποτε κόστος. **Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιστατικό που θα χρησιμεύσει ως δικαιολογία για την κλιμάκωση.** Το περιστατικό θα μπορούσε να σχετίζεται με το απροσδόκητο ταξίδι του (Ζ)ελένσκι στην Ουάσινγκτον ή, ίσως, θα μπορούσε να συνδεθεί με την έκρηξη μιας πυρηνικής «συσκευής» κάπου στην Ουκρανία. Διαβάστε αυτό το απόσπασμα από ένα άρθρο στο RT:

«Ο κίνδυνος να επιχειρήσει το Κίεβο να κατασκευάσει μια λεγόμενη «βρώμικη βόμβα» παραμένει, δήλωσε ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης...

«Η Ουκρανία έχει το απαραίτητο δυναμικό για να κατασκευάσει μια «βρώμικη βόμβα», δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Ειδικά από τη στιγμή που η Ουκρανία είναι ένα κράτος προηγμένο στην πυρηνική τεχνολογία από τη σοβιετική εποχή, [και] διαθέτει πολλές σχετικές τεχνολογίες και τεχνογνωσία», δήλωσε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, όπως αναφέρει το RIA Novosti...

Ο στρατηγός Ίγκορ Κιρίλοφ, διοικητής του ρωσικού στρατιωτικού σκέλους που είναι υπεύθυνος για την προστασία των στρατευμάτων από όπλα μαζικής καταστροφής, ισχυρίστηκε τον Οκτώβριο ότι το

Κίεβο βρισκόταν «στο τελικό στάδιο» της παραγωγής μιας βρώμικης βόμβας». (απόσπασμα από το άρθρο με τίτλο: «Η ραδιενεργός απειλή από το Κίεβο παραμένει - Μόσχα», RT)

Το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται μια επιχείρηση «ψευδούς επισήμανσης», είναι εντελώς άσχετο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι -σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή **John Mearsheimer**- [Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση με σκοπό να κερδίσουν], δηλαδή το κατεστημένο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν είναι διατεθειμένο να αφήσει τον ρωσικό στρατό να επικρατήσει στην Ουκρανία και να επιβάλει τη δική του διευθέτηση στη κρίση. Θα βρουν τρόπο να οξύνουν τη σύγκρουση και να προσθέσουν και ξένα στρατεύματα στο θέατρο των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο στόχος, και αυτό θα κάνουν μόλις βρουν μια δικαιολογία για κλιμάκωση. Το συμπέρασμα είναι ότι: Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να πετάξουν την πετσέτα και να τα παρατήσουν. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα μπορούσε να τραβήξει για χρόνια, αν όχι δεκαετίες.



Ο πολιτικός αναλυτής **Kurt Nimmo** πιστεύει ότι το NATO θα μπορούσε να εμπλακεί στη σύγκρουση. Ακολουθεί ένα σύντομο σημείωμα από το τελευταίο άρθρο του Nimmo στο Global Research:

«Εάν πιστέψουμε την Όλγκα Λεμπέντεβα και την Pravda.ru, το NATO βρίσκεται στα πρόθυρα εισόδου του, στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τέτοιου είδους ανακοινώσεις ακούμε από αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας της Πολωνίας, του γενικού επιτελείου της του NATO, από αξιωματικούς του γαλλικού στρατού και (φυσικά) από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας», σύμφωνα με την Λεμπέντεβα.

«Ο κύριος λόγος θα είναι η αμέσως επόμενη ρωσική γενική επίθεση που σχεδιάζεται, σύμφωνα με το NATO και η οποία όπως πιστεύει προβλέπεται να αποδεκατίσει τον ουκρανικό στρατό όχι μόνο στο Ντονμπάς αλλά και στην πλευρά του Κιέβου (πολλές ρωσικές μονάδες βρίσκονται σε κατάσταση μάχης στη Λευκορωσία στα σύνορα με την Ουκρανία)», εξηγεί η ρωσική ιστοσελίδα Rusreinfo.ru.

Αλλά το NATO ήταν πάντα πολύ σαφές: Η Ουκρανία ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ. Για την Ουάσιγκτον, η μόνη λύση θα ήταν επομένως να εισέλθουν οι δυνάμεις του NATO στην Ουκρανία, ελπίζοντας ότι αυτό θα τερματίσει τη ρωσική επίθεση. Ο υπολογισμός είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα θελήσει να αντιμετωπίσει άμεσα το NATO με τις πιθανές (πυρηνικές) συνέπειες, και ως εκ τούτου θα υποχωρήσει μετά από μια τέτοια εξέλιξη». («Το NATO αποφασίζει να επιτεθεί εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία- Η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να νικήσει τη Ρωσία. Το επόμενο βήμα είναι η άμεση εμπλοκή του NATO», Kurt Nimmo, Global Research)

Ο Nimmo θα μπορούσε να έχει δίκιο, αλλά, ίσως και όχι. **Μου φαίνεται ότι το NATO είναι απελπιστικά διχασμένο σε αυτό το θέμα. Ορισμένες χώρες του NATO δεν θα συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες ή το μέγεθος της πίεσης από τον Λευκό Οίκο.** Το πιο πιθανό σενάριο παρουσιάστηκε από τον συνταγματάρχη Douglas MacGregor, ο οποίος το εξέθεσε σε άρθρο του στο The American Conservative την Τρίτη. **Ακολουθεί ένα απόσπασμα:**

«Η άνευ όρων υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν προς το καθεστώς (Ζ)ελένσκι προς το Κίεβο φτάνει ως ένα στρατηγικό σημείο καμπής που δεν μοιάζει με εκείνο που έφτασε ο LBJ (ο Λύντον Τζόνσον) το 1965... Όπως το Νότιο Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960, η Ουκρανία χάνει τον δικό της πόλεμο της με τη Ρωσία... Ο πραγματικός κίνδυνος σήμερα είναι ότι ο Μπάιντεν θα εμφανιστεί σύντομα στην τηλεόραση για να επαναλάβει την παράσταση του LBJ το 1965, αντικαθιστώντας τη λέξη «Ουκρανία» με τη λέξη «Νότιο Βιετνάμ»:

«Απόψε, συμπολίτες μου Αμερικανοί, θέλω να σας μιλήσω για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον αγώνα του ουκρανικού λαού για τη νίκη. Κανένα άλλο ζήτημα δεν απασχολεί τόσο τον λαό μας. Κανένα άλλο όνειρο δεν απορροφά τόσο τα εκατομμύρια που ζουν στην Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη... Ωστόσο, δεν μιλάω για μια επίθεση του NATO ενάντια στη Ρωσία. Αντίθετα, προτείνω να στείλουμε έναν συνασπισμό προθύμων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αποτελούμενο από αμερικανικές, πολωνικές και ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία, για να καθιερώσουμε το χερσαίο ισοδύναμο μιας «ζώνης απαγόρευσης πτήσεων». Η αποστολή που προτείνω είναι ειρηνική, για τη δημιουργία μιας ασφαλούς ζώνης στο δυτικότερο τμήμα της Ουκρανίας για τις ουκρανικές δυνάμεις και τους πρόσφυγες που αγωνίζονται να επιβιώσουν από τις καταστροφικές επιθέσεις της Ρωσίας...».

«Οι κυβερνήσεις του NATO είναι διχασμένες στις απόψεις τους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκτός από την Πολωνία και, ενδεχομένως, τη Ρουμανία, κανένα από τα μέλη του NATO δεν βιάζεται να κινητοποιήσει τις δυνάμεις του για έναν μακρύ, εξαντλητικό πόλεμο φθοράς με τη Ρωσία στην Ουκρανία. Κανείς στο Λονδίνο, στο Παρίσι ή στο Βερολίνο δεν θέλει να διακινδυνεύσει έναν πυρηνικό πόλεμο με τη Μόσχα. Οι Αμερικανοί δεν υποστηρίζουν να ξεκινήσουμε πόλεμο με τη Ρωσία και όσοι λίγοι το κάνουν είναι θεωρητικοί, ρηχοί πολιτικοί καιροσκόποι ή άπληστοι εργολάβοι στρατιωτικών έργων». («Washington is Prolonging Ukraine's Suffering», Συνταγματάρχη Douglas MacGregor, στο The American Conservative), (σημ. μετ. το άρθρο έχει δημοσιευθεί ολόκληρο στη Σεισάχθεια).

Αυτό, νομίζω, είναι το πολύ πιο πιθανό σενάριο. Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα επιστρατεύσει μια χούφτα χώρες που θα συμφωνήσουν στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη δυτική Ουκρανία δήθεν για ανθρωπιστικούς λόγους. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψουν στις ανομοιογενείς ουκρανικές δυνάμεις να συνεχίσουν τους τυφλούς βομβαρδισμούς περιοχών που ελέγχονται από τη Ρωσία, καθώς και θέσεων σε ρωσικό έδαφος. Αναμφίβολα θα υπάρξει προσπάθεια να ελεγχθεί ο εναέριος χώρος πάνω από τη δυτική Ουκρανία (ζώνη απαγόρευσης πτήσεων) και να πραγματοποιηθούν επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών σχηματισμών στα ανατολικά. Το πιο σημαντικό, οι ζωτικές γραμμές ανεφοδιασμού από την Πολωνία θα παραμείνουν ανοιχτές για να εξυπηρετήσουν

τη ροή ανδρών, πυρομαχικών και φονικών όπλων προς το μέτωπο. **Ο MacGregor φαίνεται να προβλέπει αυτές τις εξελίξεις, δεδομένων των σχολίων του στην αρχή του άρθρου. Ακολουθεί κι άλλο ένα απόσπασμα:**

Κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε στις 29 Νοεμβρίου, ο Πολωνός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Marcin Ociepa δήλωσε «Η πιθανότητα ενός πολέμου στον οποίο θα εμπλακούμε είναι πολύ υψηλή. Πολύ υψηλή για να αντιμετωπίζουμε αυτό το σενάριο μόνο σε υποθετική βάση». Το πολωνικό Υπουργείο Άμυνας φέρεται να σχεδιάζει να καλέσει 200.000 εφέδρους το 2023 για εκπαίδευση λίγων εβδομάδων, αλλά παρατηρητές στη Βαρσοβία υποψιάζονται ότι η ενέργεια αυτή θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε μια γενική επιστράτευση.

Εν τω μεταξύ, στους κόλπους της κυβέρνησης Μπάιντεν, αυξάνεται η ανησυχία ότι η επιχείρηση του πολέμου στην Ουκρανία, θα καταρρεύσει υπό το βάρος μιας ρωσικής επίθεσης. Και καθώς το έδαφος στη νότια Ουκρανία τελικά παγώνει, οι φόβοι της κυβέρνησης είναι δικαιολογημένοι. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στο Economist, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι παραδέχτηκε ότι η ρωσική επιστράτευση και τακτική αποδίδουν. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μπορεί να μην είναι σε θέση να αντέξουν την επικείμενη ρωσική επίθεση». («Washington is Prolonging Ukraine's Suffering», Συνταγματάρχης Douglas MacGregor, στο The American Conservative)

Το σχέδιο για να παρασύρουν τη Ρωσία σε έναν πόλεμο στην Ουκρανία χρονολογείται τουλάχιστον πριν από μια δεκαετία. Και αυτό που γνωρίζουμε σήμερα από τα σχόλια της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, είναι ότι η Ουάσινγκτον δεν επιδίωξε ποτέ μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης, αλλά εργάστηκε ακούραστα για να εγκαταστήσει στο Κίεβο ένα ρωσοφοβικό καθεστώς που θα τη βοηθούσε να συνεχίσει τον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας. Η συγκέντρωση μιας δύναμης σχεδόν 600.000 ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ή περίξ αυτής απειλεί να εκτροχιάσει τη στρατηγική της Ουάσινγκτον και να τερματίσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους όρους της Ρωσίας. Η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να αφήσει τον κόσμο να καταλάβει ότι ηττήθηκε από τη Ρωσία. Συνεπώς, η Ουάσινγκτον πρέπει να ακολουθήσει τη μόνη επιλογή που της έχει απομείνει, την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ίσως τελικά επικρατήσει ψυχραιμία και η κυβέρνηση αποτραβηχτεί από το χείλος του γκρεμού, αλλά νομίζουμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο. Πιστεύουμε ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί: Πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε τελικά σε πόλεμο με τη Ρωσία.